

In het H. Misoffer van de priesters en in de
gebeden van de gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Douwe van Dijk

echtgenoot van wijlen

Katharina Brinks

De dierbare overledene werd geboren te Slochteren op 24 april 1879 en overleed in 't ziekenhuis te Brunssum op 6 maart 1962.

De plechtige uitvaartdienst had plaats te Abdissensbosch op 9 maart, terwijl de begrafenis plaats vond op het kerkhof te Rimburch.

Zalig is de mens, die de Heer, als Hij hem komt halen, wakende zal vinden. Voor hem is de dood een overgang naar een leven van vrede en geluk.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de liefdevolle zorgen, waarmede gij mij omringd hebt. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Laat ons bidden.

Zie goedgunstig neer, zo smeken wij U, Heer, op de offergave die wij U opdragen voor de ziel van Uw dienaar, opdat zij gezutverd door de hemelse heilsmiddelen, moge rusten in Uw vaderlijke goedheid, door Christus onze Heer.

Amen.