





In dankbare herinnering aan

## **PAULA DIEDEREN**

echtgenote van

## **FRANS HERMANS**

Geboren te Heerlen 8 maart 1922.

Overleden in 't ziekenhuis te Heerlen 29 april 1980, werd zij na de plechtige uitvaartdienst te Rimburch, aldaar op 't kerkhof te rusten gelegd, in afwachting van haar verrijzenis in Christus.

Haar heengaan is zo plotseling gekomen dat 't voor ons haast ongelofelijk is en moeilijk te verwerken.

Toch is er ook een grote troost. Wij mogen in onze herinnering dragen haar groot vermogen om vreugde, liefde, medeleven, begrip en troost te geven aan ons gezin en aan allen met wie ze in vriendschap verbonden was. In haar gezelschap voelden we ons veilig, geborgen en vol vertrouwen.

Haar geloof in Christus, haar liefdevolle toewijding aan 't gezin, droeg haar blij door 't leven.

Wij geven haar over aan de liefdevolle zorg van Christus, de Herder, die ons en haar niet in de steek zal laten. Haar voorbeeld moge ons bijblijven in 't leven.

Wij danken U allen hartelijk voor Uw medeleven.

**Frans Hermans  
kinderen en kleinkinderen**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden zaterdagavond 14 juni a.s. om 19.00 uur in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch.

---

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978