



Gij zijt, O Goddelijke gekruiste, mijn
opperete troost, in U geloof ik, in U
hoop ik en in U bemin ik. (P. Felix).

Jezus! † Maria! † Jozef! † Pancratius!

Zalig zijn zij, die in den Heer sterven, want hunne werken volgen hen. (Apoc. XIV, 13.)

Bid voor de ziel van zaliger

MARIA MARGARETHA DEURENBERG,

Echtgenoot van

Herman Jozef Gerards,

Lid der Aartsbroederschap der H. Familie.

De dierbare overledene werd geboren te HEERLEN den 8 November 1834, huwde er den 5 October 1866 en overleed in haar geboorteplaats na een korte ongesteldheid, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, den 26 Mei 1908, omstreeks half 1 uur namiddags.

Zij was een eenvoudige, godvreezende vrouw (Job I), die met zorg haar huisgezin bestierde.

In Maria stelde zij al haar vertrouwen.
(H. Bernardus.)

De levendigheid van haar geloof, de heilzame gedachte des doods, hare godsvrucht tot den lijdenden Jezus en de H. Maagd doen ons hopen, dat zij, gelijk eene der wijze vrouwen van 't Evangelie, wakend was bij de komst van haren Heer en God.

Lieve echtgenoot, troost U in de gedachte dat wij elkander zullen wederzien, waar niemand onze vreugde zal storen. En gij, mijne lieve kinderen, eert uwen vader al de dagen zijns levens en bidt voor mij, opdat mijne ziel spoedig ruste in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen afluat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 dagen afluat.)