





Herinnering aan

RENÉ DAUTZENBERG

Geboren 28 okt. 1950
overleden 2 mei 1984

Wij danken u voor uw medeleven.

De plechtige zeswekendienst wordt
gehouden op Eerste Pinksterdag, 10
juni 1984 om 10.00 uur in de Paters-
kerk aan de Markt.

René, je heengaan laat een immense
leegte en opstandigheid in ons ach-
ter. Je had veel gaven en capacitei-
ten, maar helaas heeft dit aardse le-
ven je geen kans gegeven die te ont-
wikkelen.

Met alle liefde, zorg en verantwoor-
delijkheid die je in je had, omringde
je mama. Voor ons, je zussen en zwa-
gers, stond je altijd klaar. Voor je
neefjes en nichtjes was het steeds
feest als oom René kwam.

René, met je muziek en in de natuur
was je gelukkig. Moge je nu het eeu-
wige en totale geluk gevonden heb-
ben.

We zullen moeten accepteren, René,
dat je niet meer bij ons bent, maar je
zult altijd een warme plaats in ons
hart blijven behouden.

Bedankt voor alles jong!