



KOMT ALLEN TOT MIJ, DIE  
BELAST EN BELADEN ZIJT,  
EN IK ZAL U VERKWIKKEN

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

## Jacobus Hubertus Dautzenberg

echtgenoot van Maria Elisabeth Haanraeths

Lid v.h. Kerkbestuur „St. Theresia” Lauradorp

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie  
en van een zalige dood.

geboren te Ubach over Worms 23 Dec. 1866.

meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten.

overleden 6 Febr. 1937 en den 9den d.a.v. te

Waubach begraven.

Als een goed echtgenoot en vader is hij heengegaan na een leven van harden arbeid en groote offers. In zijn leven was licht en vreugde, omdat hij in de eenvoud des harten alle offers den Heer opdroeg.

Waarom was mijn lijden zoo hevig en langdurig? Omdat ik moest deelen met Christus in zijn lijden, om met hem te mogen deelen in zijn glorie. (St. Paulus).

Op U, Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

Zoet is het sterven na een standvastige godsvrucht tot het H. Hart van Hem, die ons zal oordeelen.

Dierbare echtgenoot en lieve kinderen, ik dank u voor uwe onuitputtelijke zorgen aan mij besteed. Troost u met mij, ik verlaat een wereld van ellende om het rijk der eeuwige vreugde binnen te gaan.

Houdt uwe moeder in eere, bemint en helpt elkander en leeft volgens ons H. Geloof, opdat wij eens bij God voor immer verenigd worden.

Gedenk mij in Uwe gebeden, H. Mis en H. Communie.

Heer geef hem de eeuwige rust

Zoet Hart van Jezus wees mijn heil.

Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons.

H. Joh. Bosco, bescherm ons.