



Ter dankbare herinnering aan

Johan Joseph (Jüp) Dassen

echtgenoot van

Johanna (Annie) Geuskens

Johan Joseph Dassen werd geboren in de Groenstraat op 13 oktober 1914 en overleed, gesterkt met de H. Sacramenten, in Waubach in de huiselijke kring, omringd door zijn dierbare vrouw en kinderen, op 18 maart 1990. Hij werd, na een plechtige requiemmis, op 22 maart d.o.v. begraven op het kerkhof van de St. Jozefparochie te Waubach - Groenstraat.

Door slechte werkgelegenheid vertrok hij in 1939 naar Nederlands - Indië als KNIL-militair, alwaar zij op 16 maart 1940 te Malang in het huwelijk traden.

Pap zijn slechte gezondheid was het gevolg van de oorlogsontberingen. Toch heeft hij zich er altijd bovenop gewerkt. Mensen, dieren en bloemen betekenden alles voor hem. Jüp heeft op zijn eenvoudige diep-gelovige wijze alles voorbereid om op een voorbeeldige manier op te gaan naar Zijn en onze Lieve Heer. Hij wil niet dat we bedroefd zijn, want Christus is onze vaste rots.

Twee dagen na zijn gouden huwelijk overleed hij vredig. Hij laat allen groeten en bedankt.

„Weinet nicht an meinem Grabe
Gönnt mir doch die Ewige Ruh
Denkt was Ich gelitten habe
Ehr Ich schloss die Augen zu“.

Voor uw belangstelling, medeleven en gebed zeggen wij U van harte dank.

**Echtgenote,
kinderen, en kleinkinderen.**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdagavond 28 april om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach - Groenstraat.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978