



Ter vrome nagedachtenis

HUBERT MICHEL JOZEF DASSEN

echtgenoot van

ANNA MARIA ESSERS

De overledene werd geboren te Heerlen op 25 dec. 1909 en overleed te Sittard op 21 aug. 1978, voorzien van het H. Sacrament van de Zieken. Zijn lichaam rust op het kerkhof te Sittard.

Een mooi leven ging ten einde. Arbeidzaam en met hoge plichtsbetrachting heeft hij op belangrijke posten gestaan en verantwoordelijke functies bekleed.

Waar hij was, daar was hij helemaal, met zijn grote talenten, zijn bestuurskunde, zijn wijsheid en zijn eerlijkheid, zijn eerbied voor elke mens; met zijn gevoelig hart en zijn bereidheid om te helpen, met een ontroerende trouw.

Hij was een diep gelovig en vroom mens. God was groot in zijn ogen en de Kerk was hem zeer dierbaar. Waar Zij hem nodig had, kon Zij op hem rekenen, Haar zorgen waren de zijne. Hij was bezorgd voor het behoud van de waarheid, zonder zich af te sluiten voor de komst van een nieuwe tijd. Zij die hem meer van nabij mochten kennen, hebben zijn warme vriendschap ervaren en de gastvrijheid, die hij samen met zijn vrouw steeds weer bood. Wij danken U, God, voor deze man, die zo nabij en zo dierbaar was; voor alle zorg en vriendschap die van hem uitging. Hij was een mens om van te houden.

De plechtige zesewekendienst zal worden gehouden op zaterdag 14 oktober 1978 om 19.00 uur in de parochiekerk van Christus Koning te Leyenbroek-Sittard.

De familie dankt U oprecht voor Uw bliken van medeleven.

†

Tussen datgene wat Huub als voorbereiding op zijn sterven reeds geschreven had, troffen wij de volgende afscheidsgedachte aan:

*"Ik geloof in God, Die mij schiep en mijn leven leidde.
Ik hoop op God, Die mij door Zijn dood verlostte.
Ik bemin God, Die Leven geeft in overvloed.*

Ik dank mijn vrouw voor haar liefde en zorg, mijn goede, zorgzame ouders voor mijn opvoeding, mijn familie voor hun hartelijkheid en medeleven, mijn vrienden voor hun trouw en genegenheid, mijn medeburgers voor hun vertrouwen en waardering. Zij allen hebben mijn leven zin en inhoud gegeven, ik hoop ook voor hen iets betekend te hebben. Vergeef mij waar ik gefaald heb, dan zal ook de Heer mij barmhartig zijn. Een mens is gelukkig als hem zijn fouten vergeven zijn. Laat ons verbonden blijven in de gemeenschap der Heiligen".