



In liefdevolle herinnering aan

Hub Damrow

echtgenoot van

Miets Wijnands † 1987

☼ 1 februari 1926 te Echt

† 3 februari 2016 te Landgraaf

Na de uitvaartdienst op 9 februari in parochiekerk H. Drievuldigheid te Rimburch-Landgraaf, hebben wij hem ten ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

*De familie dankt u voor uw steun en medeleven
en uw aanwezigheid bij het afscheid.*

De zeswakedienst zal plaatsvinden op zondag
27 maart in bovengenoemde kerk.

Ben je oud of krakkemikkig
Eenzaam en de dagen zat
Zie je het leven niet meer zitten
Heb je 't allemaal gehad
Wordt 't herfst in plaats van zomer
Zijn je voeten winterkoud
Eet je zonder iets te proeven
En ga je telkens in de fout
Dan komt er vast een nieuwe wending
En weer hoop die leven doet
Ook al is het maar een sprankje
Alle beetjes helpen goed
Maar als al die beetjes er niet meer zijn
En het geluk raakt langzaam op
Dan wordt je wereldje wel heel erg klein.

Rust zacht, het is goed zo.