

In dankbare herinnering aan

Rosa Dam

weduwe van

Wiel Wenekes

Zij werd geboren op 1 april 1913 te Oudenbosch. Op 13 juni 1997 is zij plotseling van ons heengegaan te Rimburch. Na de plechtige uitvaartliturgie in de Drievuldigheidsparchie te Rimburch hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Vogelzankweg te Landgraaf.

Een liefdevolle, zorgzame en altijd hardwerkende moeder is van ons heengegaan. Ruim veertig jaar was zij gelukkig getrouwd. Uit haar huwelijk ontving zij een dochter en vier zonen. Zij was een echte huismoeder en was altijd aanwezig voor haar kinderen. Als moeder fungeerde zij als de centrale spil in het gezin, waaromheen het hele gezinsleven zich gegroepeerd had. Zij had een hechte band met haar kinderen en kon hen moeilijk loslaten. Die hechte band was wederzijds. Haar gezin betekende alles voor haar. Die grote rijkdom maakte haar een tevreden mens. Als buitenstaander bemerkte je direkt de gezellige sfeer op, die er in het grote gezin heerste.

Moeder bruiste altijd van bedrijvigheid. Haar grote hobby was handwerken. Daaruit straalt haar precisie en zorg voor alles om haar heen. Zoals ze de draadjes in haar borduurwerk heeft weten te vormen tot ware kleine kunstwerkjes, zo heeft ze ook uiteindelijk haar levensdraden omgevormd tot een waar kunstwerk, waarin zij ook altijd Gods scheppende hand heeft willen erkennen. Ze was een vrome vrouw en een trouw kerkbezoekster, totdat haar fysieke toestand het haar niet meer mogelijk maakte om naar de kerk te gaan. Het viel haar zwaar om steeds meer van haar kunnen in te moeten leveren en ze vond het vervelend om een ander met haar problemen te belasten, want ze wilde niemand tot last zijn. Zonder anderen met de zorg voor haar te belasten is ze in alle eenvoud en rust plotseling van ons heengegaan.

Al stemt het ons verdrietig om nu afscheid van onze moeder te moeten nemen, wij troosten ons met de gedachte dat zij nu bij God voor ons een voorsprekerster mag zijn. Voor de bliken van belangstelling en medeleven bij het overlijden van haar die ons zo dierbaar is, zeggen wij U hartelijk dank.

De kinderen.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 27 juli om 10.00 uur in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch.