

A hand holding a nail with blood dripping down, and a bunch of grapes below it.

DOOR UW
GODDELIJK
BLOED
O HEER

GEEF DEZE ZIEL
DE EEUWIGE RUST

Gedenkt in Uw gebeden de ziel van

JAN HUBERT DAEMEN

echtgenoot van

HELENA RÖMKENS

De dierbare overledene werd geboren te Schinveld 21 december 1903 en overleed in het St. Jozefziekenhuis te Heerlen 13 november 1966. Hij werd begraven 17 november 1966 op het R.K. Kerkhof te Waubach.

Hij was een goede echtgenoot, een goede vader, goed voor zijn kleinkinderen en goed voor allen, die hij ontmoette gedurende zijn leven. Hij is van ons heengegaan, maar de herinnering aan hem, zal voor allen een dierbare herinnering zijn. Christus prees zalig degenen, die goed zijn voor anderen en beloofde hen het Rijk der Hemelen.

Deze gedachte bemoedigt ons bij zijn heengaan en wij hebben het volle vertrouwen, dat hij bij God is. Met dit vertrouwen willen wij, ook als dank voor zijn goedheid, hem gedenken in ons gebed, opdat hij moge voortleven in Gods Liefde.