

Ter dankbare herinnering
aan

Wladyslaw Czerw

echtgenoot van
Josephina Dohmen

Geboren te Kobylniki
Rzadowe in Polen,
26 februari 1906, heeft hij
een groot stuk van zijn
leven doorgebracht in
Rimburg. Toen hij
hulpbehoevend werd, heeft
men hem liefdevol verzorgd
in de Hamboskliniek te
Kerkrade, alwaar hij tot
God werd geroepen op
21 februari 1975. Na de
uitvaartdienst in de kerk te
Rimburg, werd hij aldaar
op het kerkhof begraven.

Hij heeft een lange weg gemaakt langs
vele landen en op allerlei plaatsen ge-
werkt totdat hij zijn thuis vond in Rimburg.
In zijn geest bleef hij de trekker, die
graag vertelde over zijn levenserva-
ringen en graag over zijn levensbe-
schouwing redeneerde.

Zijn echtgenote was voor hem steeds
een geduldige steun.

In zijn diepste denken was hij een ge-
lovig mens.

't Woord van Augustinus is hier op zijn
plaats: „Ons hart is onrustig totdat 't
rust in U mijn God”.

Moge de Heer Jezus, die gezegd heeft:
„Ik ben de Verrijzenis en het leven”,
hem de blijvende rust geven.

Gij allen, die hem gekend hebt, ge-
denkt hem met ons bij God, bij wie
hij op ons wacht.

Namens de familie Czerw-Dohmen har-
telijk dank voor uw medeleven.

+

De zeswekdienst, waartoe wij U uitnodigen,
wordt gehouden op zondag 6 april a.s. om
9.30 uur, in de parochiekerk te Rimburg.