



WIJ AANBIDDEN U, CHRISTUS
EN LOVEN U, OMDAT GIJ DOOR
UW H. KRUIS DE WERELD VER-
LOST HEBT,

(100 DAGEN AFLAAT)

Jesus! Maria! Joseph! Martinus!

Bid voor de ziel van zaliger

Anna Maria Cuypers,

overleden te Welten den 9 Jan. 1928, na voorzien te zijn van de heilige Sacramenten der Stervenden.

De dierbare afgestorvene werd geboren te Heereweg—Heerlerheide den 11 Jan. 1855. Als eene andere moeder heeft zij gezorgd voor hare jongere broeders en zusters, toen hun de dood zoo vroegtijdig de moeder ontrukte; daarom werd zij ook in latere jaren steeds als eene moeder vereerd en bemind.

Eenvoudig, oprecht en Godvreezend en het kwaad vermijdend, hield zij steeds voor oogen, dat de mensch hier geen blijvende woonplaats heeft, maar de toekomstige zoeken moet. Daarom zag zij vertrouwend op Gods barmhartigheid en goedheid, zoo kalm den dood tegemoet.

Hoe zoet is het te sterven, wanneer men deugdzaam geleefd heeft.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.