



In blijvende herinnering aan

Bertie Smeets-Curvers

☼ 16-8-1923

† 23-1-2002

echtgenote van

Hub Smeets

De plechtige uitvaartmis en de begrafenis aan de Haanweg hebben op 28 januari 2002 plaatsgevonden.

Mam, geboren in Berg en Terblijt leerde meer dan vijftig jaar geleden in het Paviljoen te Valkenburg een jongeman kennen uit Nieuwenhagen.

Na het huwelijk bleek al snel dat mam een leider was, ja die persoon zou zijn, die iedereen op sleeptouw nam. Zij had ondernemersbloed. Uit informatie bleek het kruidenierswinkeltje een afrader. Terstond opende zij in de vijftiger jaren, nadat zij alle diploma's op zak had, een kapperszaak. Als gediplomeerd docente leerde zij velen de fijne kneepjes van het vak. Werkweken van bijna dagelijks meer dan 12 uur waren voor haar geen probleem. Ondanks deze werkdruk slaagde zij er altijd in paraat te zijn voor haar man, kinderen en kleinkind.

Aangespoord door haar moeder had zij een rotsvast geloof. Met dagelijkse gebeden en bedevaarten naar Lourdes, Banneux en Kevelaar vulde zij haar vrije tijd.

Onuitputtelijk waren haar inspanningen voor eenieder. Zij had vele vrienden, zorgde optimaal voor haar sociale contacten maar cijferde zichzelf helaas helemaal weg.

Na het vijftigjarig huwelijk werd heel langzaam de tol gezet voor haar enorme inzet.

Toegeven dat zij pijn had, kon ze niet; klagen over wat dan ook was haar vreemd.

Gesterkt door haar geloof en eenieder bemoedigend en met het volste vertrouwen aanvaardde zij dinsdag 22 januari 2002 de opname in het Atrium-ziekenhuis te Heerlen.

De operatie die de volgende dag plaatsvond, stelde volgens haar en de doktoren toch niet veel voor.

Helaas bleek deze ingreep een hindernis teveel voor haar.

Na een in woorden niet samen te vatten en hopenlijk pijnloze strijd, was ze uiteindelijk de verliezer.

Voor ons en zeker voor Pap, blijft een enorme leegte over.

Mam, wij weten dat de waardering voor een persoon altijd te laat is, maar ondanks je afwezigheid zul je voor ons altijd een enorme steun blijven in het dagelijks leven.

Denken aan jou, zal zorg dragen voor een oplossing van de tegenslagen die wij nog op ons pad krijgen.

Bertie..... bedankt en adieu.

Wij danken u voor het betoonde medeleven en nodigen u uit voor de plechtige zeswekendienst welke gehouden zal worden op zaterdag 9 maart om 19.00 uur in de parochiekerk O.L.V. Hulp der Christenen te Nieuwenhagen-Landgraaf.