





Gedenk in uw gebeden

ANNE M.H. CREEMERS

weduwe van

Jan A. Bausch

* te Roermond, 17 augustus, 1910

† te Sittard, 29 november, 1980

begraven te Roermond, 3 december, 1980

Stralende Christus,

Geheimzinnige invloed,
die verborgen werkt in de schoot van de
stoffelijke wereld,
Schitterend Middelpunt,
waarin de ontelbare vezels van de veelheid
der schepping samenkomen,
Macht, sterk als de wereld,
en warm als het leven,
U, wiens voorhoofd is als sneeuw,
wiens ogen zijn als vuur,
Uw voeten zijn fonkelender als goud in de
smeltkroes,
Uw handen omvatten de sterren,
U bent:

de Eerste en de Laatste,
de Levende, de Dode en de Verrezenel
In U komen samen in een alles
overstralende, overvloedige Eenheid:
alle charme,
alle schoonheid,
alle kracht,
alle heerlijkheid.

Mijn hele wezen roept naar U met een verlangen,
zo groot als heel de schepping!

U bent waarlijk:

mijn Heer en mijn God!

Gebed van P. Teilhard de Chardin.