



DEZE VERANDERING IS VAN DE
RECHTERHAND DES HEREN





In het gebed van zijn dierbaren, vele vrienden en bekenden wordt aanbevolen de ziel van

PIERRE COX

echtgenoot van

CO GROENEWOUD

geboren te Maastricht, 21 mei 1905 en overleden te Heerlen op 1 september 1958, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden.

Vrij plotseling heeft de Heer van leven en dood aan zijn leven een einde gemaakt.

Hij heeft hem geschonken de rust, die hij in zijn activiteit zichzelf niet geschonken heeft.

Hij was een man, die zijn leven gesteld heeft in dienst van zijn medemensen; 35 jaar lang heeft hij dit gedaan door zijn toneelspel.

15 jaar lang vonden de „Flierefluiters” in hem hun bezielende leider. De liefde tot het toneel was hem ingeboren. Hij zag daarin echter ook een werk van apostolaat. God alleen kent het vele goede dat hij daardoor verricht heeft en ook de vele zorgen, moeilijkheden en tegenslagen, die daaraan verbonden waren.

Pierre Cox heeft ons allen een voorbeeld gegeven van een diep christelijk leven.

God, geef Uw dienaar Pierre de eeuwige rust en het eeuwig Licht moge hem verlichten.