



Ontvangt de kroon
des levens.

In dankbare herinnering
aan

MIES COX

echtgenote van

Henri Pommé

geboren te Utrecht 13 augustus 1884
en overleden

te Hoensbroek 8 januari 1971,
begraven te Sittard 13 januari 1971.

Wij danken U Heer God.

Voor deze mens die zo dierbaar was en die nu van ons is heengegaan.

Wij danken U voor alle liefdevolle toewijding en vriendschap die van haar is uitgegaan.

Wij danken U dat zij door haar arbeidzaam leven en door haar lijden ons heeft aangetoond hoe wij ons geloof en vertrouwen in U kunnen waar maken.

Wij bidden U dat al wat haar heilig was geëerbiedigd mag worden door ons die achter blijven, en dat zij in alles waarin zij groot is geweest tot ons mag blijven spreken, juist nu zij gestorven is.

Wij bidden U dat zij, levend bij U, mag waken over ons, dat zij onze voorspraak mag zijn bij U.

Mogen onze gebeden haar vergezellen.