



Ter herinnering aan

Riek van den Broek - Conaert

* Heerlen, 12 maart 1929

† Heerlen, 19 november 2011

weduwe van

Frits van den Broek

Hartelijk dank
voor uw aanwezigheid
en voor uw steun.

Lieve mam,

Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Een goede vrouw ging van ons heen, die wij met trots
onze moeder en oma mochten noemen.

Je hele leven draaide om het gezin. Je man, de kinderen
en kleinkinderen stonden bij jou op de eerste plaats.

Zelf stond je eenvoudig en bescheiden in het leven.

Mam, je was er altijd voor ons. Met hart en ziel was
je een echte moeder.

Ruim vijfenvijftig jaar hebben pap en jij samen lief en
leed mogen delen. Het afscheid nemen van pap heeft
je veel verdriet gedaan. Niet lang hierna begon je zelf
ziekelijk te worden. Hier heb jij je redelijk doorheen
geslagen. Je wilde ons niet alleen laten.

Tot voor een week ging het echter niet meer.

Uiteindelijk heb je toch losgelaten.

Zo trots als jij was op je man, kinderen en kleinkinderen,
zo trots zijn wij ook op jou.

In onze droefheid blijven we dankbaar voor alles wat
jij voor ons betekende.

Mag jij, na alles wat je hebt meegemaakt,
nu je rust vinden.

Kusjes van ons allemaal.