



Ter gedachtenis aan

WIM COLLON

Geboren te Rimborg (L) 30 augustus 1901

Gehuwd met

ROOS VAN POPPEL

Gestorven te Tilburg 14 juli 1976. Na een plechtige afscheidsdienst in de Vredeskerk wordt hij 17 juli d.a.v. bijgezet op het kerkhof „Hasselt“.

Mensen die van elkaar houden, zijn graag bij elkaar en doen alle moeite, om samen te zijn. . . Wim was nog gezond en krachtig, toen zijn geliefde vrouw hem door de dood werd ontnomen. . . het is opvallend dat hij korte tijd later door dezelfde ziekte is terug gekeerd naar zijn Schepper, waar hij hoopte haar weer te ontmoeten.

Op heldhaftige wijze, met groot geloof en volledige overgave aan Gods H. Wil heeft hij zijn pijnlijke ziekte aanvaard en gedragen.

Dankbaar was hij voor alle hartelijke bezorgdheid van zijn huisgenoten en familie, van zijn dokter en verpleegsters. Ook wij, die achterblijven danken hem zowel voor de liefdevolle attentie jegens ieder van ons als jegens heel de parochiegemeenschap. Hij blijft dan ook in onze harten voortleven zoals hij in ons midden is geweest, totdat wij elkaar weer terugvinden bij God.

Wij danken U oprecht hartelijk voor uw blijken van belangstelling tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare huisgenoot, broer zwager en oom.

Nel en Roos
Familie Collon
Familie van Poppel