

„Ik ben de verrijzenis en het leven zegt de Heer; ieder die leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven". Joh. 11,25-



Johan Leonard Hubert Collon

weduwnaar van

Lucie Mennis

* 19 November 1899 te Ubach over Worms.
† 29 Februari 1988 te Kerkrade.

De crematie vond plaats op 3 maart 1988 in
het crematorium te Heerlen.

Geboren en getogen in Rimburg heeft hij bijna zijn hele leven in deze gemeenschap doorgebracht.

Na zijn opleiding tot bankwerker in Aken zocht en vond hij, zoals zovelen in deze omgeving, werk in de steenkolenmijn „Laura" die hij na 40 dienstjaren als (gepensioneerd) meester-opzichter verliet.

In zijn vrije tijd was hij actief in het Rimburgse verenigingsleven.

Zijn activiteiten in het Oranje Comité, in de zangvereniging en het instrumentenfonds voor de Fanfare zijn nog bij velen bekend.

Vele jaren heeft hij mogen genieten van zijn pensioen.

De laatste jaren werd hij liefdevol verzorgd in het bejaardenhuis „Heereveld" te Waubach. Na een ongelukkige val werd hij opgenomen in het ziekenhuis te Kerkrade waar hij, voorzien van het sacrament van de zieken, toch nog vrij onverwacht in de Heer is overleden.

Zijn taak was volbracht en moge de Heer, onze dierbare vader en opa, opnemen in de eeuwige vreugde van de verzezen Heer.

Met dank voor Uw meeleven en vriendschap.

L. Collon
M. Collon-Wetzler
klein- en achterkleinkinderen.