



Wil in uw gebeden gedenken

**Peter Theodorus  
Hubertus Coenemans**

echtgenoot van

**Maria Christina Elisa  
Poukens**

Ridder in de Orde van Sint Silvester  
Oud-hoofd der School te Einighausen

Onze dierbare overledene werd geboren te Dieteren, 23 augustus 1904. Hij overleed – voorzien van het Sacrament der zieken – te Sittard 22 juli 1981. Na een plechtige Eucharistieviering in de dekenale kerk van de H. Petrus te Sittard, hebben wij hem 25 juli aldaar begraven.

Toen de ouders van Theo Coenemans bij zijn doopsel hem de naam Theodorus als roepnaam gaven, hebben zij er waarschijnlijk niet bij stil gestaan dat de naam Theodorus "Godsgeschenk" betekent. Onze dierbare overledene is in de loop van zijn leven waarlijk een "Godsgeschenk" gebleken: voor zijn vrouw, met wie hij ruim 48 jaar alle lief en leed deelde, voor zijn kinderen, voor wier geluk en welzijn hem niets te veel was, voor zijn schoonzons, schoondochters en kleinkinderen, die in hem een enige schoonvader en opa mochten hebben, voor de school en de gemeenschap van Einighausen, voor wie zijn 37 jarige loopbaan als hoofd der school van zo diepgaande betekenis is geweest. Voor de Nazorg, het Groene Kruis, de Gezinszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg die hij met veel inzet en kundigheid zo veel jaren diende, in het belang van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid in de Westelijke Mijnstreek.

Voor de gemeenschap, waarin hij de hem toebedeelde pensioen-jaren sleet, waar hij een lichtend voorbeeld was van trouw aan kerk en geloof, van godsdienstzin en integriteit in handel en wandel. Het was dan ook volledig terecht, dat de kerkelijke overheid deze trouwe zoon van de kerk uitriep tot Ridder in de Orde van Sint Silvester. Deze hoge onderscheiding aanvaardde hij voldaan en blij als teken dat hij van zijn rechtmatige overheid een goed rapport kreeg.

Te midden van een groot deel van zijn familie kwam hij – na een mooie dag en avond beleefd te hebben – plotseling te overlijden. Wij vertrouwen, dat hij de stem van de Heer gehoord heeft: "Gij goede en trouwe dienaar, over weinig waart gij trouw, over veel zal ik U aanstellen. Ga binnen in de vreugde van Uw Heer."

Theo Coenemans, rust in vrede.

De familie zegt U allen hartelijk dank voor Uw medeleven en nodigt U uit de zeswekendienst bij te wonen die gehouden zal worden op zondag 6 september 1981 in de Grote Kerk te Sittard om 11.30 uur.