

O goede en allerzoetste Jezus, zie, ik werp mij op de knieën voor uw aanschijn neder.

Wil in mijn hart prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde. Geef mij een oprecht berouw over mijn zonden met het vaste voornemen, mij daarvan te beteren.

Dat bid en smee ik U met al de vurigheid van mijn ziel. Vol ontroering en smart beschouw en overweeg ik daarbij uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds de Profeet David U, goede Jezus, over U zelf liet zeggen: „Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Zij hebben al mijn beenderen geteld”.

(Ps. 27, 17, 18.)



Rubens

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID!

In de H. Offerande en de gebeden der priesters
en der gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Jozef Hendrikus Classen

Echtgenoot van

Sophia Maria Sliepen

Voorzitter van 't Kerkelijk Zangkoor

De dierbare overledene werd geboren te Melick en Herkenbosch 22 November 1910 en stierf, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, in 't St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen, 29 Nov. 1951.

Hij was een persoon, overal bemind, met een eerlijk karakter, met een vastberaden geest, met een durf om iedereen, wie 't ook zij, de juiste waarheid voor te houden. Zijn vrouw en kinderen verliezen in hem een echtgenoot en vader, die alles, wat hem in 't leven overkwam, met een gelatenheid en zelfs met een blijde glimlach aanvaardde, omdat hij door zijn groot geloof in alles de wil van God zag. Moeilijk zal 't zijn hem te moeten missen, maar wij mogen er van verzekerd zijn, dat ook nu vanuit de hemel zijn steun blijvend en onuitputtelijk zal zijn.

Als voorzitter van 't Kerkelijk Zangkoor was hij diep doordrongen van de verheven taak van dat werk. „Goed zingen is dubbel bidden“ was zijn devies. Zijn vermanende woorden om toch altijd bewust te blijven dat 't zingen voor God een heilige, verheven, maar moeilijke taak is, zullen voor de zangers van waarde blijven. Iedereen wist dat deze woorden voor hem geen holle phrase waren, maar leven betekenden.

Als politie-man was hij een persoon, die door zijn superieuren en collegas hoog geacht werd wegens zijn correcte discipline en zijn plichtsbetrachting.

Mijn dierbaren, weest sterk in 't lijden. God zal voor U ook verder zorgen.

Onze Vader - Wees Gegroet