





Bidprentje voor onze lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en zuster.

Goede God,

Wij vragen U, neem onze dierbare overledene op in uw eeuwige vreugde.

Help ons geloven dat zij op een nieuwe wijze met ons begaan is en onder ons aanwezig blijft. Amen.

Zo bidden wij voor mevrouw

## **ANNA VAN CAMPFORT**

weduwe van de heer

**Henri Broeren**

geboren te Hapert (Ned.) op 9 oktober 1904 en godvruchtig overleden te Turnhout in het St.-Elisabethziekenhuis op 5 juni 1982, voorzien van de H. sacramenten der zieken.

Moeder, wij zijn erg bedroefd bij dit plotse afscheid. Wij, en ook de kleinsten in de familie, zullen uw gezellige omgang en uw gastvrijheid in uw huis midden in de natuur erg missen.

Wij bewaren in ons hart de herinnering aan uw ijverig bezig-zijn in uw werk en in uw bekommernis voor het welzijn van ons allen.

Wij zullen U niet meer zien midden in uw tuin en uw bloemen waaraan U zoveel zorg besteedde en waarvan U zoveel houdt. Maar wij weten dat U voor ons allen een goede voorspreekster zult zijn bij de Heer en dat U over de dood heen om ons bezorgd blijft.

Voor de blijken medevoelen en gebed danken U :  
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.