

Gegroet,
o Kruis,

onze
enige
Hoop.

W. W. W. W. W. W.



Pater Hippolytus Brokx o.f.m.

* 30 juni 1920, Delft

† 14 januari 1965, Heerlen

„In de Vrede van Christus” stond er op de doods-aankondiging. Dat was juist. In volle vrede is hij voor immer ingeslapen. Vredig, zoals hij geleefd heeft. Er ging een weldadige rust van hem uit. Hij was een goed luisteraar. Daarom gingen velen graag met hun moeilijkheden naar hem toe.

Een priester, waar men op rekenen kon.
Een eenvoudige minderbroeder.

Deze rustige eenvoud vond haar diepste grond in de bewuste zekerheid van zijn verbondenheid met Christus.

De Heer geve hem de eeuwige Vrede.