



La couronne sanglante du Fils
a couronné également la tête de la Mère...
Les mêmes clous qui ont attaché Jésus à la croix
ont aussi attaché Marie à Jésus.
† *Off. de la Corp de Marie*

Jezus! † Maria! † Jozef! † Laurentius!
Bid voor de ziel van zaliger den Heer

Willem Broers,

Echtgenoot van

Maria Barbara Lechanteur.

De dierbare overledene werd geboren te *Mouland* (België) den 28 Maart 1832 en ontsliep zacht en kalm te *Overst-Voerendaal*, na voorzien te zijn met al de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, den 22 October 1904.

De dierbare overledene was een oprecht christen, teeder echtgenoot en bezorgd huisvader. Een vriend der armen, opende hij gaarne zijne hand voor den behoeftige en nam hij ruim deel aan alle goede werken.

Troostend was dan ook zijn uiteinde; vol geloof en overgave in Gods H. wil kon hij den apostel nazeggen: „ik heb den goeden strijd gestreden, mijne loopbaan volbracht, het geloof bewaard. Schenk mij nu, o Heer, de kroon der gerechtigheid”.

Dierbare echtgenote en kinderen, treurt niet, maar troost u in de zoete gedachte, dat wij elkander zullen wederzien.

Bewaart mijne woorden en onderrichtingen, luistert naar de vermaningen uwer moeder, bemint elkander met ware broederlijke liefde en komt mij te hulp door uwe gebeden.

Onze Vader. — Wees gegroet.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen afaat.)

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht! (300 dagen afaat.)