



In liefdevolle herinnering aan

Wim van den Broek

☆ Heerlen, 13 oktober 1952

† Heerlen, 24 januari 2018

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Hartelijk dank voor uw
aanwezigheid en voor uw steun.