



In liefdevolle herinnering aan

Tiny Ooms - van den Broek

☆ Heerlen, 10 december 1956

† Heerlen, 22 januari 2018

echtgenote van

Hans Ooms

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid
en voor uw steun.

Herinneringen

Je kunt huilen dat ik ben gegaan
of je kunt lachen dat ik geleefd heb
Je kunt jouw ogen sluiten en willen dat ik
terugkom
Maar je kunt ze ook openen en zien wat ik
achtergelaten heb
Jouw hart kan leeg zijn omdat je mij niet meer
kunt zien
Maar het kan ook vol van de liefde zijn die ik
jou gaf
Je kunt altijd eraan denken dat ik gegaan ben
Of je draagt mij in jouw hart en laat mij verder
leven in jou
Je kunt huilen en leeg zijn
of je kunt datgene doen
wat ik graag wilde
Dat jij lacht, dat jij jouw ogen opent, liefde
geeft en doorgaat!!