



Ter herinnering aan

*Gretha Op het Broek*

weduwe van

*Hub Mulders*

☼ 26 maart 1923 te Merum-Herten.

† 29 september 2003 in het Atrium Medisch  
Centrum te Heerlen.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk  
van St. Joseph te Waubach-Groenstraat, werd zij  
begraven op de begraafplaats aldaar.

Wij danken u voor uw medeleven,  
uw steun en uw aanwezigheid.

Kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op  
zondag 16 november 2003, om 11.15 uur in de  
parochiekerk van St. Joseph te Waubach-  
Groenstraat.

*Haar stoel is leeg,  
haar stem is stil.  
Wij zeggen, Heer  
het was Uw wil.*

*Zorgzaam, Gelovig en Tevreden,*  
Zo blijft mam en oma in onze herinnering.

*Zorgzaam*, voor pap, haar gezin, familie en  
bekenden. Er was altijd wel iemand die haar  
(ver)zorgende talenten nodig had. Dat deed zij  
graag, dat hoefde je haar niet te vragen, dát was  
wat zij kon. Verjaardagen of andere gelegenheden  
vergat zij nooit en zij was altijd attent.

*Gelovig*, denkend en handelend vanuit haar hart  
"eerst zorgen, dan bidden". Haar vaste plekje in  
de kerk. De bedevaarten naar Lourdes met haar  
zussen. Een rotsvast vertrouwen in het gebed.

*Tevreden*, met alles wat zij had. Blij met een  
bezoekje, een persoonlijk woord, een bloemetje  
of een kaartje.

Haar 80<sup>e</sup> verjaardag vieren, samen met allen die  
haar dierbaar waren was haar grote wens, daar  
verheugde zij zich op. Daar heeft zij van genoten!

Dat was mam, dat was oma.