

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
't Is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt: "ik ben wat moe",
en op een keer ben je aan
je laatste beetje toe.





Met liefde gedenken wij
Melissa Broeders
Geboren op 11 juni 1991 en
Overleden op 02 april 1999

Lieve Melissa,

In die 7 jaar dat je bij ons was, heb je ons veel liefde gegeven op je eigen manier. Die 4½ jaar dat je thuis was, was je het zonnetje in huis. Je had nooit verdriet en je was erg tevreden en op je gemak. Je kon het zo goed vinden met je zusje Jessica. Als je ons Jessica aan zag komen, dan was het dolle pret. Je tijgerde dan haar al tegemoet met je poppetjes in je handje, waar je zo graag mee speelde.

In je kleine jonge leventje heb jij al heel wat doorstaan. Je bent veel ziek geweest en je hebt veel in het ziekenhuis gelegen en iedere keer had jij die kracht om weer naar huis te komen. Behalve in januari 1996, toen ging het mis. Je werd erg ziek en weer werd een stukje leven bij ons weggenomen. Je werd overgebracht naar Amarant op Winkellaan 7 waar je 3 jaar woonde. Die 3 jaar dat je daar woonde, heb je ook 3 mooie jaren gehad.

Mama kwam je iedere dag wassen en verzorgen en samen met papa, mama en Jessica van jou genieten. Je werd ontzettend veel geknuffeld, gekroeld en op schoot genomen, door iedereen, om je toch die rust

en dat gevoel van thuis mee te geven. Op schoot kon je je lekker tegen papa of mama aan nestelen om jou die warmte te geven van herkenning.

Lieve Melissa, je bent zo sterk en dapper geweest die laatste 2 weken in het ziekenhuis. Maar je was moe en je kon niet meer. Tot de laatste dag heb je gevochten. Lieve Melissa, we zullen je erg missen.

Je zult altijd in onze gedachten bij ons blijven, lieve schat.

Rust zacht van Papa, Mama en je lieve zus Jessica,
en heel veel kusjes van ons allemaal.

Hartelijk dank, voor al uw lieve zorgen
en belangstelling.

Jos, Ilse en Jessica Broeders.