

Jezus † Maria † Joseph

Bid voor de ziel van zaliger

Catharina Brincks

echtgenote van

Antonius van Dijck

geboren te Dümpten (D.) op 3 Maart 1883 en overleden te Rimbürg, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden, op 21 September 1953.

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. Pr. 30.

Laat, o mens, uwe ogen gaan over de geslachten der mensen en overtuigen, dat niemand op de Heer heeft gehoopt en te schande werd. Wie heeft Hem aangeroepen en zag zich door Hem versmaad? Want goedertieren en barmhartig is God en een beschermer voor allen, die Hem zoeken in waarheid. (Eccl. II).

Mijn echtgenoot en kinderen, ik bid U, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde der Heilige Geestes, dat gij mij ten hulpe komt door uwe gebeden tot God.

Mijn Jezus barmhartigheid.