



JEZUS † MARIA † JOSEPH † MARTINUS



Bid voor de ziel van zaliger

## Franciscus Xaverius Breuer

geboren te Simpelveld 4 Januari 1912, gehuwd met **VICTORIA SOEMERS**, door een ongeval overleden, doch voorzien van het H. Oliesel, te Eygelshoven (mijn Laura) 30 Aug. 1954 en begraven op 't R. K. kerkhof te Spekholzerheide 3 Sept. 1954.

---

Waarom moest hem dit overkomen? Waarom werd hij zo wreed ontrukkt aan de liefde zijner echtgenote en zijne twee nog jeugdige kinderen?

Wij kunnen alleen antwoorden, dat Gods raadsbesluiten ondoorgrondelijk zijn; Nochtans weten wij ook, dat God een goede Vader is, dat niemand boven zijn krachten beproefd wordt, dat God steeds kracht naar kruis schenkt en dat voor degenen die God beminnen, alles ten goede geleid wordt.

Gelukkig dat de overledene een ijverig christen, een goede vader en een zorgvolle echtgenoot was.

Is het gebeurde niet als een waarschuwing voor ons allen, dat we steeds leven in staat van Heiligmakende Genade, zodat we steeds voorbereid zijn, wanneer de Heer komt, ook als het plotseling is?

Voor de zoveelste maal is van toepassing het woord van Christus, dat de dood komt als een dief in de nacht, en dat andere woord: weest waakzaam want gij kent dag noch uur.

Mijn lieve vrouw en kinderen, treurt niet al te zeer om mijn heengaan. Onze scheiding komt van de Heer, Zoals ik U bemind heb op aarde zal ik U beminnen in de hemel, waar we eenmaal weer verenigd worden. Intussen, gij en mijn familieleden en vrienden, gedenkt mijner in uw gebeden.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.