



LAAT MIJ VERDER  
LEVEN IN UW  
HERINNERING



In dankbare herinnering aan

**GERARDUS BRANDS**

weduwnaar van

**Johanna Lamberta Tiellemans**

\* te Oss op 4 januari 1895

† te Heerlen op 6 november 1976

Waardig en moedig heeft vader en opa het kruis van zijn leven gedragen. Het kruis dat hem iets ontnam van zijn rust. Toch kwam hij tot zijn rust, de laatste 7 jaar in het „Heereveldje”, nu in de eeuwige woning in de hemel. Deze woorden moeten ons troosten bij het afscheid van vader. Tot in de dood toe kan de mens heil en geluk verwachten van zijn God en Vader.

Met een dankbaar hart voor alles wat hij voor ons betekende, vertrouwen wij hem toe aan Gods liefde. De band die ons bindt, kan ook door de dood niet verbroken worden. In geloof en liefde blijven wij samen.

De Heer wil ons allen opnemen in Zijn levende vreugde.

---

Hartelijk dank voor uw bliken van medeleven.

Kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswewekendienst zal gehouden worden op zaterdag 11 december 1976 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Cornelius te Heerlerheide.

---