



ECCE HOMO.

ALLE VAN UWE H. WONDEN,
O JEZ. BARMHARTIGHEID!
„O JEZU BARMHARTIGHEID!“
ERM U OVER DE ARME ZIELEN.

Jezus † Maria † Jozef.

Bid voor de ziel van zaliger

Herman Jozef Hub. Boymans

weduwnaar van ANNA BARBARA KOHL

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie.

Geboren te Groenstraat-Waubach, 8 April 1847, huwde hij 28 October 1872 met Anna Barbara Kohl, welke hem 8 September 1921 door den dood ontviel en overleed zacht en kalm, voorzien van de H Sacramenten, 17 Februari 1936.

God steeds voor oogen houdend, beoefende hij met meer dan gewone lichaamskracht, met liefde en grooten ijver zijn zwaar ambacht en bleef tot kort voor zijne dood daarin belang stellen, zoo leerende, dat ieder zijn taak hem door God opgelegd, voor God en met God moet vervullen. Zoolang zijn krachten het eenigszins toelieten, ging hij vaak op naar den tempel des Heeren, ten einde de noodige genade te bekomen voor een degelijk christelijk leven. Groot was zijn eerbied voor den priester, dien hij als den gezant van God beschouwde en wiens woorden hij opvolgde, vooral als nevelen voor zijne geest kwamen — daarom was hij zoo kalm en gelaten in de laatste dagen zijns levens. De rozenkrans was zijn trouwe gezelschap en tot zijn H. Patronen op wier bescherming hij vertrouwde, had hij een groote godsvrucht en zoo was hij voor de zijnen een voorbeeld van een zorgzamen liefdevollen vader en waren christen.

Dierdare kinderen en 42 kleinkinderen, hoog zijn mijne jaren, doch als een schaduw zijn zij voorbijgegaan — daarom doet zooals ik gedaan heb — de hand bij het werk en het hart bij God. Bemint en steunt elkander. Geen tranen vraag ik U maar wel gebeden en H. Communiën, ook voor moeder.

Vaartwel, tot weerziens bij God.

Mijn Jezus vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw H. Wonder.

Onze Vader — Wees gegroet.

Gielen, Koster, Waubach.