



Glorierijke Verlosser en Zaligmaker,
geef, dat wij door Uwe verdiensten
het eeuwig leven verkrijgen.



Bid voor de ziel van zaliger

Johan Joseph Botterweck

echtgenoot van wijlen

Maria Josepha Hubertina Wilhelmina
Franssen

geboren 30 Mei 1861 te Rimborg en
overleden 26 Februari 1944 te Terwinselen

Mijn kinderen, luistert naar uw vader:
Blijft trouw in de dienst van den Heer,
en beijvert u te doen, wat God behaagt.
(Tob. XIV 10)

Door heel zijn lange leven is de dierbare
overledene een voorbeeld geweest, dat ons
voorhield, wat deze woorden uit het Oude
Testament ons zeggen.

Trouw en nauwgezet diende hij vele jaren
den Heer als koster-organist van de paro-
chie Mechelen. In voorbeeldige godsvrucht
bracht hij een gelukkige oude dag door
bij zijn kinderen.

Een christen van één stuk, ging hij in
ere vergrijsd, zacht en kalm naar God.

Laat nu Heer, volgens uw woord uw
dienaar heengaan in vrede.

Barmhartige Heer Jezus, geef hem de
eeuwige rust.

K 1574