



Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God, voor al wat leeft.



Gedenkt in Uw gebeden
en in het H. Misoffer

Johannes Cornelis Bosman

echtgenoot van

Johanna Bernardina Kathager.

Geboren te Stirum-Mühlheim (D.) op 7 augustus 1898 en overleden, gesterkt door de H. Sacramenten van de Kerk, op 22 augustus 1979 in de Hamboskliniek te Kerkrade

Op een rustig plekje in onze gemeenschap heeft deze dierbare overledene jarenlang gewoond. Daar heeft hij voor zijn gezin een bestaan opgebouwd, gezorgd en gewerkt en lief en leed met zijn dierbaren gedeeld. Zijn omgeving kende hem als een vriendelijk mens, thuis was hij een goed echtgenoot en een zorgzame vader.

In zijn laatste levensjaren werd hij zwaar beproefd; hij werd getroffen door een ziekte, die hem het spreken onmogelijk maakte. Zo verbleef hij in de Hamboskliniek, waar hij nog de vreugde mocht beleven samen met zijn familie het vijftigjarig huwelijksfeest te vieren.

God heeft hem nu weggeroepen van hier naar het eeuwige bruiloftsmaal dat Hij heeft aangericht voor Zijn Zoon en waartoe wij allen zijn genodigd.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, laten we elkaar blijven gedenken en voor elkaar bidden totdat we elkaar terugvinden in de eeuwige vreugde van God

Heer geef hem de eeuwige rust.

De familie dankt U voor de vele blijken van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van onze dierbare.

Fam. BOSMAN-KATHAGEN

De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden in de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur.