



Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt  
en buig mij voor Uw Majesteit.

Jezus † Maria † Joseph † Franciscus

Denkt in Uw gebed eens aan mij:

## **Zuster Maria Rosaria**

**Anna Maria Clementina Borghans**

Het leven werd mij<sup>1907</sup> geschonken te Rimbürg op 22 augustus 1897. De dag d.o.v. werd ik gedoopt in de parochiekerk van de H Drievuldigheid aldaar.

Meermalen gesterkt door het H. Sacrament der zieken, ben ik gestorven 23 augustus 1977 en ter ruste gelegd op 26 augustus 1977.

Ik werd opgenomen in de Congregatie der Kleine Zusters van de H. Joseph op 21 augustus 1914 en heb 60 jaar daar geleefd. God zij dank en lof.

Ik meende dat de Heer mij zo jong riep en ik ben gegaan.

De Heer is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik bang zijn ? P.5.0.1.

Ik weet aan Wie ik mij heb toevertrouwd. Ik schuil in de schaduw van Uw vleugels.

Als vaarwel tot ziens — dank ik allen die zo goed voor mij bent geweest.

Medezusters, familieleden, vrienden.

De Heer zal het U vergelden. In de liefde en gäbed zijn wij verenigd.

Wij treden aan vol vreugde: God zij lof in eeuwigheid.

Amen. Alleluia.

---