



In dankbare herinnering aan

**Anna Catharina Hubertina
Borghans**

echtgenote van

Hendrik Joseph Hubert Janssen

de dierbare overledene werd geboren te Ubach o. Worms 9 november 1895 en overleed te Brunssum 4 augustus 1971, voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

*

Moeder blijft in onze herinnering als de moedige vrouw, die samen met haar echtgenoot vele offers bracht voor haar groot gezin. Allen, die haar kenden, hebben haar ervaren als een verstandig en wijs mens, die ons een voorbeeld was door haar fijn karakter en door haar leven en werken vanuit een diepe godsdienstigheid. Niet beter kunnen wij haar eren, dan door ons te oriënteren op de christelijke levenswijze van deze goede vrouw.

Heer, onze God, voor alles, wat U ons in moeder hebt geschonken, blijven wij

U danken. Wij bidden U: help ons, in uren van moedeloosheid, te denken aan haar levensdurf en offerliefde. Dan zullen ook wij voor onze medemensen een bron zijn van goedheid, vreugde en geluk, alle dagen van ons leven tot bij U in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wij danken U hartelijk voor het medeleven betoond bij het overlijden en de begrafenis.

Familie Janssen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen, zondag 26 september a.s. om 10.00 uur.