

STERKER
DAN DE
DOOD
IS DE
LIEFDE



Ter nagedachtenis aan

LIES BORGER

Geboren te Brunssum 11 juni 1924

Overleden te Brunssum 18 augustus 1979

Met Lies is een goed mens heengegaan op nog betrekkelijk jeugdige leeftijd.

Al de oude bewoners van het bejaardenhuis ging het nieuws van haar overlijden zeer ter harte.

Die hadden Lies gekend in haar goede gezonde jaren. Overal waar werk te doen viel, was ze aanwezig en spaarde zich zelf niet. Of het vroeg was of laat, dat maakte niets uit, zolang ze maar van dienst kon zijn en iemand helpen.

Geen wonder dat „Heereveld” waar zij zo lang ouden van dagen verzorgd had, ook haar thuis werd, toen zich de verschijnselen van een slepende kwaal openbaarden. Ze moest het werk laten rusten en vreemde stilaan van de omgeving, maar nooit is zij iemand tot last geweest. Het was alsof zij een afspraak had met de Heer en die heeft de medische ingreep niet kunnen ombuigen.

In eenvoud des harten en onbevreesd is zij zo God tegemoet gegaan.

Moge Hij haar in de vreugde der getrouwe dienaren binnenleiden.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van haar die ons zo dierbaar was.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 29 september 1979 om 19.00 uur in de Fatimakerk te Brunssum.