



In dankbaarheid herinneren wij ons

Coen Boosten

echtgenoot van

Dory Melissen

Geboren te Eyselshoven, op 26 augustus 1938,
is hij plotseling uit ons midden weggeroepen,
op 6 mei 1983, te Rimborg, waar hij op
10 mei d.o.v. is begraven.

Volgens menselijke berekeningen veel te
vroeg, is Coen onverwachts van ons heen-
gegaan.

Hij verwachtte nog zoveel van het leven!
Overal waar hij kon zette hij al zijn energie
in voor anderen. Het verenigingsleven in
Rimborg heeft in hem een goede vriend en
accurate helper verloren.

Correct en toegewijd, zullen ze hem missen
op "zijn" school.

„Lieve echtgenote, het is allemaal zo gauw
en onverwachts gebeurd. Denk in dankbaar-
heid aan ons samen-zijn" !

Met de dichter Guido Gezelle kunnen we
bidden:

Wij wenen, Heer, maar zonder klagen !
Wij mogen geen reden vragen;
Gij zijt oneindig goed en wijs !
Uw wil geschiede ! Hoor de bede:
Geef Uw dienaar, Heer, de vrede
en leid hem in Uw Paradijs !

De familie Boosten-Melissen dankt U voor
uw medeleven.

+

De zeswekendienst zal gehouden worden in
de parochiekerk van Rimborg op zondag 19
juni a.s. om 10.15 uur.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978