



Heer, in Uw handen
wil ik rusten.



Gedenkt in Uw gebeden en in het H. Misoffer

Mia Boijmans

echtgenote van
Leo Kaesler

Geboren te Eygelshoven 27 september 1935 en overleden, voorzien van het H. Oliesel, in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade, op 23 oktober 1990.

De begrafenis vond plaats op het R.K. kerkhof te Eygelshoven 27 oktober d.o.v.

Te vroeg is deze dierbare van ons heengegaan. Zij was een hardwerkende en zorgzame moeder, voor wie niets te veel was in haar gezin. Zij heeft zich helemaal gegeven aan haar taak, de zorg voor haar man en kinderen. Daarom kan zij ook zo moeilijk worden gemist.

Hoewel de tekenen aanwezig waren, wilde zij toch niet geloven dat zij zo ernstig ziek was. Nog vrij plotseling werd zij van ons weggenomen

Wij worden hierbij herinnerd aan de woorden van Jezus uit het evangelie, dat wij allen steeds klaar moeten staan, als de Heer komt. (Luc. 12,35-40).

Zij was een eenvoudig en goed mens. Zo zal zij bij velen in de herinnering blijven, bijzonder bij haar echtgenoot, kinderen en familie.

Ondanks het leed dat over ons komt door het heengaan van deze dierbare, moeten wij ook onze troost zoeken in het geloof, waarin Jezus ons een eeuwig leven belooft.

Heer, geef haar de eeuwige rust!

De familie dankt U voor Uw medeleven.

De zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven op zondag 9 december om 9.30 uur.