



In memoriam

JO BOIJMANS

echtgenoot van

ROOS STOUTHART

Hij werd geboren op 1 maart 1927 in de Groenstraat en overleed, gesterkt met de H. Sacramenten in het de Weverziekenhuis te Heerlen op 15 augustus 1993.

Plotseling en geheel onverwacht werden we getroffen door het overlijden van Jo. Het is moeilijk uit te drukken hoe dierbaar hij was voor zijn gezin. De Groenstraatse gemeenschap kende hem als een hardwerkende man, die, daar waar mogelijk, mensen probeerde te helpen. Tot deze gemeenschap behorend, nam hij in zijn gezonde jaren deel aan het sociale leven van de Groenstraat. Hij wilde nooit op de voorgrond staan, was een man van weinig woorden, maar wel van daden. De laatste jaren werd hij getroffen door ziekte. Hij wilde daar niet over klagen en trok zich steeds meer terug in zijn gezin, dat voor hem zo belangrijk was.

Dat hij door zijn ziekte niet meer in staat was om die dingen te doen, die hij graag ondernam was voor hem een zware last. Hij wilde wel, maar hij kon niet meer. Zijn gezin, Roos, Chretienne en Armand, hebben getracht dit zo goed als mogelijk op te vangen en hem hierin te steunen.

Wij danken iedereen voor alle vriendschap en hulp, die wij daarbij hebben ontvangen.

De zeswakedienst zal gehouden worden op zondag 26 september a.s. om 11.15 uur in deze kerk.