



Gedenk ook, O Heer,
Uwe Diendaren en Dienaressen
Die Ons zijn doorgedaan
met het Teken van het Geloof
en in de Slaap van Vrede rusten.

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bidden wij voor de ziel van zaliger

HERMAN JOSEPH BOELS

De dierbare overledene werd op 3 Februari 1933 te Born geboren en door een tragisch ongeval overleed hij te Weert op 8 Juli 1953, voorzien van het H. Oliesel.

Goede God, die van ons allen een Vader zijt, wij buigen ons hoofd voor Uw H. Wil. Wij doen het met tranen, maar toch met een diep geloof en daarom durven wij ook te rekenen op Uw barmhartigheid en op Uw troost.

Deze jongen, die in de jeugd en de kracht van zijn leven tot U kwam was de trots en de steun zijner ouders en de levenslustige vriend onder zijn vele bekenden.

Wees hem volgens Uw grote barmhartigheid in-dachtig in de luister van Uw heerlijkheid.

Troost de ouders, broers, zusters en verloofde en schenk hen de kracht om alles te zien in Uw licht en help hen gedenken, dat de scheiding niet voor eeuwig is en dat de liefde niet sterft.

Wij bevelen U, allerdierbaarste broeder, de almachtige God aan; aan Hem, van Wie gij het schepsel zijt, vertrouwen wij U toe; opdat gij — na door Uw dood de schuld van Uw menszijn te hebben betaald — moogt terugkeren tot Uw Schepper, die U uit het slijk der aarde vormde.

(Liturgie)

Gebed.

Om Uw liefdevolle goedheid, bidden wij U, o Heer, heb medelijden met de ziel van Uw dienaar Joseph, en maak hem, onttrokken aan het bederf der sterfelijkheid deelgenoot van de eeuwige verlossing.

Door Christus onzen Heer. Amen.