



Wil in uw gebeden gedenken

**BEN BOELS**

echtgenoot van

**EET TUMMERS**

Onze dierbare overledene werd geboren te Born 1 april 1934. Hij overleed - voorzien van het Sacrament der zieken - 9 mei 1984. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij hem 12 mei d.a.v. aldaar begraven.

Na een eindeloos lijkende periode van zorg en toewijding van zo velen, van artsen en verpleegkundigen, van vrienden en bekenden, maar vooral van vrouw, kinderen en familie kwam in de late middag van woensdag 9 mei een einde aan het leven van Ben Boels. Een lange periode van ziek zijn, die besloten werd met een maandenlang verblijf in het ziekenhuis, vond zijn besluit. En wij allen, die zijn ziekteproces de laatste maanden van nabij gevolgd hadden, gunden hem te mogen sterven en wij hebben hem - met pijn in het hart - uit handen gegeven en neergelegd in de handen van de levende God.

Door zijn zacht karakter, dat altijd het goede in anderen wist te ontdekken en het verkeerde liever onbesproken liet, was hij in de loop der jaren de vriend van velen geworden. Moge deze vriendschap reiken tot over de grens van de dood en zich uiten in een daadwerkelijke belangstelling voor het gezin van Ben, voor Eet en de kinderen, die nu zonder man en vader hun weg door het leven zullen moeten zoeken en vinden.

Terwijl de kerk in deze Paastijd, waarin wij leven, de verrijzenis uit de doden van de Heer - onderpand en waarmerk van onze eigen verrijzenis, van ons eigen hiernamaals - viert en gedenkt, leggen wij Ben te ruste in de tuin der verrijzenis, biddend dat hij moge rusten en leven in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

BEN BOELS, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 1 juli 1984 om 11.30 uur in de Grote Kerk te Sittard.