



Gegroet,  
o Kruis,

onze  
enige  
Hoop.

Wij vragen uw gebed voor de ziel van zaliger

## Frans Johannes Bloemer

echtgenoot van

### Elisabeth Immeler

die, voorzien van de H.H. Sacramenten in de Heer is overleden. Hij werd geboren te Aalten 12 jan. 1912, overleed in het R.K. ziekenhuis te Heerlen 28 september 1962 en werd 2 oktober d.a.v. bijgezet op het R.K. kerfhof te Waubach.

---

Hij was eenvoudig en rechtschapen, vreesde God en week af van het kwaad. (Job. I-1)

Die de Heer vreest, hem zal het goed gaan op het einde van het leven. God heiligde hem in zijn geloof en in de liefde voor zijn gezin.

Dierbare echtgenote, ik kan met St. Paulus zeggen: „Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan afgelegd, het geloof bewaard, ik vertrouw, dat mij nu de kroon van de gerechtigheid is beschoren.“ Ik dank u voor al uw liefde en uw zorgen, hebt vertrouwen op God, Hij zal uw hulp zijn.

Mijn beste jongens, bemint moeder en elkander met echt christelijke liefde. Denkt aan de lessen, die ik u gegeven heb. Doet je best, zoals ik het jullie heb voorgehouden, dan zullen jullie mijn glorie zijn.

Mijn vrienden, wat is het leven kort. Gij weet dat het alleen waarde heeft, als het geleefd wordt voor God. Ik dank Hem voor mijn leven, dat voor mij één lofzang was voor de Allerhoogste.

Tot weerziens in de hemel.