



Michel Angelo

O GIJ ALLEN DIE VOORBIJGAAT,
KOMT EN ZIET OF ER EEN SMART
IS ZOO GROOT ALS DE MIJNE.



Bid voor de ziel van zaliger

Maria Catharina Bloemen

Weduwe van

Hubert Diederer

De dierbare overledene werd geboren 20
Sept 1873 en overleed voorzien van de
laatste H. Sacramenten te Rimborg
20 Februari 1954.

Zij was eenvoudig en oprecht, en volhardde in een deugdzaam en een stichtenden omgang (Tob XIV 7).

De wegen van haar huis heeft zij gadegeslagen en haar brood niet in ledigheid gegeten (Prov. 31-27)

Hare kinderen voedde zij op in de tucht en de vreeze des Heeren en zij stierf vol vertrouwen op God in vrede uitgerust met vele vruchten den vreeze Gods (Tob XIV 4)

Zalig de mensch, die zijn stervensuur gedurig voor ogen houdt en zich dagelijksch voorbereid voor de dood.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen tot op hoogen ouderdom mocht ik in uw midden verblijven. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Blijft vereenigd onder elkander en dient God getrouw.

Jezus, Maria, Joseph
ik geef U mijn geest en mijn leven.