



Ter herinnering aan

Fieny Brouns-Bindels

Kerkrade 10 mei 2001

Wim en Rob danken voor uw bliken van medeleven.

Herinner mij
niet in sombere dagen,
herinner mij
in de stralende zon,
herinner mij

hoe ik was toen ik vanalles nog kon.