

Myne verbanning
is ten einde,
ik keer tot
mynen
Schepper
terug.



Jesus. † Maria. † Joseph. † Martinus.



TER GEDACHTENIS

aan ons lief dochtertje en zusje

**Maria Mechtildis Josephina
BEUKEN,**

geboren 20 Juni 1909
en overleden 26 Februari 1918 te Welten-
HEERLEN.

Vader, moeder, droogt uw tranen,
Weent toch, ach! zoo bitter niet
Nu Maria, na weinig lijden,
Eeuwig 's Hemels schoonheid ziet!

Dierbare broertjes, lieve zusjes,
O! 't is hier zoo schoon, zoo schoon,
Nooit droeg ik zoo wit 'n kledje,
Nooit zoo liefelijk een kroon!

'k Zweef hier rond vele eng'len,
Zingend, juichend rond Gods troon,
Ik strooi hier bloempjes voor Maria,
Ik vlecht hier kroontjes voor haar Zoon.

Neen, niet gij moet voor mij smeeken,
Neen, ik zal voor U hier spreken,
Bij uw God, onz' aller Heer!
Later zien w' elkander weer.