





Rust in vrede

*Philomena Hubertina  
Maria Bessems*

Zij werd te Epen geboren op 15 oktober 1907 en overleed, voorzien van het H. Sacrament der zieken in het verpleegtehuis "Agnetenberg" te Sittard, op 18 juli 1989. Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk St. Paulus Bekering te Epen, werd zij te ruste gelegd op de r.k. begraafplaats aldaar.

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je,  
het is je dikwijls zelf ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

Wij danken U van harte voor Uw gebed en  
Uw medeleven bij het overlijden en de uit-  
vaart van onze dierbare.

Familie Bessems.