



In dankbare herinnering aan

*Maria Theresia
Hubertina Francisca
Bessems*

Zij werd geboren te Epen op 9 februari 1912
en overleed te Valkenburg aan de Geul
op 24 juli 1989.

Geboren en opgegroeid in haar ouderlijk huis,
was haar hart voorgoed verpand aan de "Smid"
en "Epen".

Samen met haar zus Mina zette zij haar levens-
kracht volledig en vanzelfsprekend in voor het
hotel en de gasten.

Opofferingsgezind en zorgzaam, met weinig ei-
sen voor zichzelf vormde zij met Mina een begrip
in de Epense gemeenschap.

Door haar gastvrijheid was de "Smidse" een
centrale ontmoetingsplaats voor haar familiele-
den en vrienden.

Ziekte bracht een ongewenste scheiding
met Mina en een afscheid van Epen.

De stilte in en om haar heen werd steeds groter.
Nu volgt ze haar zus in de eeuwigheid.

Lieve Trees, we zullen je missen.

In grote dankbaarheid zullen jouw warmte en be-
hulpzaamheid in onze herinnering blijven
voortleven.

"Je bent groot in je liefde voor het kleine, voor
bloemen, voor kinderen, voor een lach en een
vriendelijk woord.

Maria blijf haar nabij.
Heer, geef haar de eeuwig rust.

Wij danken U oprecht voor Uw gebed en Uw me-
deleven bij het overlijden en de uitvaart van onze
dierbare.

Familie Bessems.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 20 augustus 1989 om 10.30 uur
in de parochiekerk van St. Paulus de Beking
te Epen.