



VREDE ZIJ U ALLEN,
DIE IN CHRISTUS ZIJT



JEZUS † MARIA † JOSEPH

Bidt voor de ziel van zaliger

Wilhelm Johan Berendsen

echtgenoot van

Olga Schernberg

De dierbare overledene werd geboren te Bochum op 15 april 1902 en overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten, in het ziekenhuis te Heerlen op 21 dec. 1962 en werd begraven te Rimbürg.

Mijn kwaal wilde geen genezing aannemen, rusteloze maanden en benauwde nachten heb ik gekend. (Job 7-13).

O God, neig Uw oor tot mij en verhoor mijn gebed, laat Uw wonderbare barmhartigheid uitschijnen, want Gij redt de zielen, welke op U hopen. O Heer, heb medelijden met de ziel van Uw dienaar en maak haar, onttrokken van het bederf der sterfelijkheid, deelgenoot van de eeuwige verlossing.

Mijne dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen bidt voor de rust mijner ziel, opdat ik spoedig moge rusten in vrede.

Mijn Jezus barmhartigheid!