



Mater

Dolorosa

Jezus! Maria! Jozef!

In de gebeden en H.H. Communien der
gelooovigen wordt aanbevolen de ziel
van Zaliger

den Heer

JOHAN HUBERT JOZEF BENU

Lid van de H. Familie

Echtgenoot van Mejuffrouw

MARIA JOSEPHA HAHNEN

Overleden te Rimbürg 14 April 1932, voorbereid
tot een zaligsterven door een christelijk leven, een
langdurig, alle-smartelijkst, met een heilig geduld ge-
dragen lijden en het stichtend ontvangen der laatste
H.H. Sacramenten.

De dierbare overledene werd geboren te Rimbürg
21 Februari 1875 en leefde sinds 1907 in gelukkig
huwelijk, dat gezegend werd met vijf kinderen, van
wie het jongste den Vader vroegtijdig in den hemel
voorafging.

Waarom was zijn lijden zoo hevig en zoo langdurig?

De H. Paulus geeft het antwoord: Hij moest deel-
len met Christus in Diens lijden om met Hem te
mogen deelen in Zijne glorie.

Op U, o Heer heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal
ik niet beschaamd worden. Ps 31.

Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen, ik dank U
voor uwe onuitputtelijke zorgen, aan mij besteed.

Troost U met mij, ik verlaat een wereld van ellende
om het rijk der eeuwige vreugde binnen te gaan.

(H. Cath. v. S.)

Blijft met elkander vereenigd, dient God, bidt
voor mij

Tot weerziens in den hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R.I.P.

DRUK. GEBRS. ANTEN — HEERLEN